

## Aanbod Peer Populair najaar 2020 – voorjaar 2020:

In deze corona-tijd is cultuur en ontspanning sterk aan banden gelegd. Toch geeft cultuur “voeding en energie” in ons leven.

Als Gosa Gewest Maaseik willen we toch een voorzichtig aanbod doen omdat we in Peer de belofte kregen dat alles **corona-proof** wordt georganiseerd. Opgelet: de prijs voor de tickets is verschillend per voorstelling.

### **Voorstellingen in CC HET POORTHUIS IN PEER**

Inschrijven kan bij Rina Aerts tot 7 dagen (lieft eerder omdat er minder zitplaatsen voorzien zijn) voor de voorstelling op [rinaaerts@hotmail.com](mailto:rinaaerts@hotmail.com)

Gelieve bij inschrijving het overeenstemmende bedrag over te schrijven op **rekening: BE62 2350 2074 3561**

### **- Donderdag 3 december 2020 om 14 uur film: WILL TURA: HOOP DOET LEVEN een documentaire van Dominique Deruddere**

Will Tura schreef geschiedenis als Keizer van het Vlaamse Lied. Hij liet als eerste Belgische artiest in 1974 rocktempel Vorst Nationaal vollopen en zijn vertolking op de begrafenis van Koning Boudewijn staat in het collectieve geheugen gegrift. Een terugblik op zijn 60-jarige carrière valt dan ook een groot stuk samen met een nostalgische trip doorheen Vlaanderen van de prille jaren '60 tot nu.

Regisseur Dominique Deruddere brengt het verhaal van Will Tura op eigenzinnige manier: schitterende archiefbeelden worden begeleid door de warme stem van Jan Decleir, die in de huid kruipt van Will Tura. Het verhaal van een integer artiest en ras-performer die heel zijn leven keihard heeft gewerkt om zijn vak perfect uit te voeren. En door zijn lange carrière vertelt Tura's verhaal ook het grotere verhaal van Vlaanderen gedurende de laatste decennia, waardoor deze documentaire een gevarieerde 'trip down memory lane' wordt voor elke Vlaamse kijker.

**Prijs: €4,00 inclusief koffie en taart**

### **- Maandag 23 november 2020 om 20 uur: Lezing: MIJN KIND MIJN SPIEGEL? – door schrijfster Fleur Van Groningen BICC Poorthuis Peer**

Na de bestseller 'Leven zonder Filter' schreef Fleur van Groningen een nieuw boek met een unieke blik op het moederschap. Een kind neem je niet, je krijgt het. En dan verandert het je leven. Maar hoe precies?

Voor Fleur bracht haar baby heel wat levenslessen met zich mee. Aan de hand van herkenbare anekdotes vertelt ze wat het moederschap met haar doet. Ze gaat de strijd aan met haar perfectionisme, ontdekt wat loslaten en onvoorwaardelijk liefhebben is, blikt bereidwillig in een spiegel die haar met blinde vlekken confronteert. Want zelfs als de roze wolk in een donderwolk verandert, valt er steeds wat bij te leren. Terwijl de kleine groeit, groeit zijn moeder met hem mee. Mijn kind, mijn spiegel overstijgt de papflessen en de tepelkloven. De herkenbaarheid die Fleur oproept is veel groter. Haar lezing is het goudeerlijke en inspirerende relaas van een transformatie, soms grappig, soms rauw, steeds zeer ontroerend.

*Een organisatie van Gezinsbond en Huis van het Kind i.s.m. BICC*

**Prijs: €4,00 voor leden van Gezinsbond**

**- Dinsdag 23/02/2021 om 14 uur: Zang: STOKMAN & VOS - Mooie meisjes!**

Mooie meisjes, ze zijn overal. Ze flaneren over de kermis, wuiven naar de koers en drinken limonade op de braderij. Bij de eerste lentezon liggen ze op de plage en als het regent, zitten ze te giechelen in de cinema. Iedereen spreekt over hen, iedereen heeft hen gezien.

Stokman & Vos brengen een ode aan alle meisjes bezongen in de mooiste liedjes uit vervlogen tijden. Kruip maar in je beste zondagspak, want deze meisjes gaan met jou op stap. Het sopranenduo **Astrid Stockman** (gekend van De Slimste Mens Ter Wereld en Vive le Vélo) en Liesbeth Devos heeft een glasheldere missie: senioren en hun familie verblijden met pareltjes uit ons muzikaal cultureel erfgoed. Samen met Stijn Bettens op de accordeon trakteren ze het publiek op hun favoriete meezingers: van 'Rozen voor Sandra' tot 'Meisjes aan de macht', maar ook 'Ave Maria', 'La donna e mobile', 'Con te partiro' en 'Madammen met een bontjas'. Dit liedjesprogramma is een fijne mix tussen gekend klassiek en meezingers van bij ons.

**Prijs: 6 euro, inclusief koffie en taart**

**- Donderdag 25/02/2021 om 20.30 uur SARAH VAN GYSEGEM - Met je puber praten over relaties en seks. Een verhaal met een digitaal kantje.**

Met je pubers over seks praten: niet simpel. Moeders en vaders willen eigenlijk niet weten dat hun kinderen het doen, en vice versa. En wat moet je hen nog vertellen? Ze vinden toch alles online? Via hun smartphone hebben pubers de wereld in hun achterzak. Tieners gaan online op zoek naar weetjes en standjes, naar liefde en liefjes. Het is aan jou als ouder om hen te begeleiden in die digitale jungle. Doet de gedachte aan genante gesprekken het schaamrood naar je wangen stijgen? Ben je bang om je bloot te geven en is sexting ver van je bed?

Sarah Van Gysegem, zelf mama van drie, onder wie twee volbloedtiensers, maakte van de puberteit haar specialiteit. Tijdens deze lezing zet Sarah je met concrete voorbeelden en praktische tips een heel eind op weg en maakt ze korte metten met taboes.

Een organisatie van Huis van het Kind en Gezinsbond i.s.m. BICC

**Prijs: GRATIS**

Gratis, inschrijven verplicht, je kan dit o.a. doen via Gosa Gewest Maaseik:  
[gosa.maaseik@gmail.com](mailto:gosa.maaseik@gmail.com)